



ILSE STARKENBURG

De boom valt op mij

Na tien jaar een nieuwe bundel van Ilse Starkenburg

Al meer dan vijftientig jaar, vanaf haar debuut *Verdwaald ontwaken*, werkt Ilse Starkenburg aan een dichterlijk oeuvre waarin verlangen naar aanwezigheid en contact met de ander constanten zijn. Haar gedichten zijn evenzovele pogingen om een voortdurend sluimerend dan wel concreet isolement te doorbreken. Ze doet dat in een taal die zich meer dan ooit beperkt tot de essentie en als zodanig waarmaakt wat Jan Arends ooit dichtte: 'Ik/schrijf gedichten/als dunne bomen.// Wie kan zo mager/praten/met de taal/als ik?'. En laat bomen in deze bundel nu net een voorname (soms bijna actieve) rol spelen.

Ilse Starkenburg (Dieren, 1963) is dichtster en schrijver. Ze publiceerde bij De Arbeiderspers eerder vier andere dichtbundels en een verhalenbundel. Al langere tijd werkt ze tevens aan haar eerste roman.

f Ilse Starkenburg
www.ilsestarkenburg.nl



Gedichten
als dunne bomen

Nog even ben ik
een jurk met lichte bladeren
een wandelende tak, dan

slaakt een gevallen
kruin een kreet

– Uit: Ilse Starkenburg, *De boom valt op mij*

Omslag Iris Le Rütte
Paperback

13 x 21 cm | 64 pag. | € 17,99

ISBN 978 90 295 1178 0 | NUR 306

Verschijnt maart 2017



9 789029 511780



CAP € 9,99 | ISBN 978 90 295 1179 7

PROMOTIE

- Boekpresentatie