

Boek van de dag

---

## De bloemen die er niet meer staan

Tien jaar deed Ilse Starckenburg erover om een nieuwe dichtbundel te publiceren, 'De boom valt op mij'. Die tijd had ze nodig om, zoals ze zelf zegt, karger te schrijven,



meer zoals Jan Arends. Ervaren als ze is, blijft ze trefzeker en beheerst. Een mooi, invoelend gedicht is 'Roos, boom', over een geestelijk gestoorde vrouw die elke dag bij de burens aanbelt, maar verder geen kwaad kan. Het hoogtepunt is 'De bloemen had ik net weggegooid', wat wel aan Hans Faverey doet denken, over hoe bloemen juist door hun afwezigheid (en dan vooral door hun stank) aan iemand doen denken die er niet meer is. Ilse Starckenburg: 'De boom valt op mij'. Uitg. De arbeiderspers, € 17,99.